



Schatten als goud,
 waar je heel veel van houdt.
 Diamanten die schitteren in de zon,
 ze waren misschien wel van een baron?
 We houden van schitterende schatten,
 en hopen dat ze deze niet jatten.
 Maar dat is niet zo waardevol
 als andere dingen op deze aardbol.
 Denk maar aan briefjes van je liefjes.
 Oude foto's in dozen, waarop mensen blozen.
 Spullen die we vergeten waren,
 doen ons denken aan mooie jaren.
 DAT zijn de spullen en herinneringen
 die we écht moeten bewaren!

L3B

schrijver: mona foster L3A

men zus huilde in de bus.
 ze wou naar het bos,
 dat gaf haar rust.
 en ook al zat ze in de bus.
 dat gaf haar geen rust
 ik gaf haar men eten.
 en toen had ze rust

Zolder
 Op zoek op zolder
 Een pop een boek, een beer
 wat zie ik daar nog meer!
 Ik hoor geritsel of geruis.
 Is dat nu geen muis?
 Ik blijf hier niet lang,
 want anders word ik bang.
 Holdender delolder!
 Vlug weg vande zolder!

L2A

zolderpret
 holder de bolder
 wie kruipt er op zolder?
 het is een klein muisje
 op zoek naar een huisje.
 hij vindt een schatkist onder
 het stof. dat is wel keitof!
 Alle vriendjes komen erbij
 ze zijn allemaal heel blij!
 gezellig zitten ze samen op bed
 zie je... op zolder is het altijd pret

L2A



2022

Hey,
 doe niet zo flauw.
 Ga op zoek
 naar schatten, gauw.
 Je vindt ze op de zolder boven:
 cd's, vazen, boeken,...
 Je zal me niet geloven.
 Je moet heel hard zoeken.
 Maar echt kijk dan.
 Je vindt waarschijnlijk veel oude dingen,
 maar dat maakt niet uit.
 Misschien vind je wel kostbare ringen.
 Ik zei het toch.
 Ga je mee op schattenjacht?

Milla Verbeke L6A



BASISSCHOOL
De Schans

Schatten



Op zolder.
 Zachtjes loop ik de trap op die naar de zolder gaat
 omdat daar al mijn speelgoed staat.
 Boven aangekomen doe ik het licht aan
 zodat ik naar mijn spullen op zoek kan gaan.
 In kartonnen dozen vind ik heel veel boeken
 waarin ik ben gaan zoeken
 naar prenten van dieren
 waarmee ik de klas wil versieren.
 Verder ga ik op zoek naar een pop en een bal
 die ik dan ook mee naar school nemen zal.

L4B



SUPER MARIO heeft veel
 WERK
 hij is meega sterk
 ik vind hem leuk
 want ik lach me altijd
 erin deuk

Ik was eens bij oma op zolder.
 Alles lag er holder de holder.
 Gouden munten en een oude Rist.
 Als oma dit maar eens wist.
 Het staat hier gewoon te staan.
 Maar de herinneringen blijven aan.



LGB

Op de zolder van oma Roos
 stond een pratende doos
 Ze voelde zich niet fijn,
 om zo alleen te zijn.
 De doos zat vol met speelgoed,
 waar niemand nog iets mee moet.
 "Wie wil spelen met de blokken?
 Of het vliegtuig?" vroeg de doos.
 De doos, op de zolder van oma Roos.
 K3A



Schatten op zolder

Een schat moet niet groot
 zijn, geen diamant of een
 gouden ring.
 Het kan ook gewoon zijn,
 een klein ding.
 Ik ga naar boven,
 ik zie geen hand voor
 mijn ogen.
 Gelukkig vind ik het
 licht... en dit GEDICHT!



ROOSISA